

PLUKWANDELROUTE Schuiferskapelle - WEETJES

Versie: 10/06/2021

De Welriekende Dreef

Café-restaurant De Welriekende Dreef vindt de inspiratie voor zijn naam in de verkeersberichtgeving in de jaren tachtig en negentig op de VRT-radio. Deze dreef aan de rand van het Brusselse Zoniënwoud wordt dan nl. elke werkdag vermeld in het verkeersnieuws wanneer 's morgens de files worden overlopen, en wordt zo België's bekendste dreef. Het café-restaurant in Kapelle wordt dan misschien niet zo bekend als de gelijknamige dreef, maar wordt wel een trekpleister voor jong en oud uit zowel de nabije als de verre omgeving van Schuiferskapelle. Een allesverwoestende brand op 28/02/1998 waarbij de bewoners maar net hun hachje kunnen redden, maakt echter een einde aan een tijdperk dat in de zomer van 1990 van start ging. Ook de verkeersberichtgeving op de radio heeft het sinds eind de jaren negentig niet meer over de Welriekende Dreef, maar over de file in Oudergem. In de schaduw van de ruïnes en het lieflijke vijvertje wordt in 2021 een camperparking ingericht.

Drinken en Eten

Schuiferskapellenaars zijn Bourgondiërs, doppen hun eigen boontjes, en zijn pioniers van de Korte Keten. Sinds 2007 kan je er het bier en de artisanale likeuren van lokale punkgroep The Dirty Scums drinken, in 2011 wordt Wijngoed Kapelle in het leven geroepen, waarvan we intussen diverse wijnen en vermouths kunnen drinken, sinds 2018 kan je rundvleesbereidingen van de koeien van lokale hoeve het Elsthof ter plaatse uit hun automaten halen, en sinds 2019 kan je de ijsjes van Ijsspol proeven, vervaardigd met melk van de koeien van de familiehoeve. Al dit lekkers vindt uiteraard ook zijn weg naar de lokale horeca. En dan hebben we het nog niet over het fruit dat er in de volgende jaren staat aan te komen van de in 2021 aangeplante openbare plukzones. En over drinken en eten gesproken: je kan ook nog een privéfeest inrichten in één van de evenementenruimtes van de Steenovenhoeve.

Familie D'hont

De familie D'hont is nauw verweven met de geschiedenis van Schuiferskapelle. Koster Fideel is er rond 1831 onderwijzer in een privaat schooltje in zijn eigen woonhuis. In 1863 wordt de gemeenteschool officieel opgericht in het huis van zijn zoon Henri, naar wie later de Henri D'hontstraat wordt vernoemd. Henri is ook de stuwende kracht achter de onafhankelijkheid van Schuiferskapelle in 1862. Wanneer de nieuwe gemeenteschool wordt gebouwd, wordt Henri er het eerste schoolhoofd, zijn broer Vital wordt hulponderwijzer. Eén van Vitals kinderen, Bertha, wordt de echtgenote van burgemeester Achille Debrabandere, naar wie Brabanders Kapel is vernoemd. Gabriël, één van Vitals kleinzonen, is decennialang hoofdonderwijzer in Schuiferskapelle en ontwerpt het wapenschild van de gemeente. Guido, een andere kleinzoon, laat het kapelletje O.L.V. Ter Wereld bouwen. Gabriël's zoon Patrick is de frivolste: na een succesvolle carrière als architect zoekt hij een goedlachse vriendin en opent in 2014 in het voormalig bankgebouw van zijn broer een al even succesvol dorpscafé. Niemand van de huidige generatie ambieert een rol als onderwijzer of één van de devote beroepen die decennialang zo typerend waren voor de familie D'hont met zijn voormalige koster, kloosterzusters en paters.

Ontcijfer

Probeer het sierlijke handschrift van het 18^{de}- en 19^{de}-eeuws ambtenarenschrift te ontcijferen in de geboorteaktes van Adolph de Breuck, Henri D'hont en Achille De Brabandere. Deze aktes kan je vinden via de QR-codes.

Pastoor Paul Vercruysse

Pastoor/dorpsfiguur Paul Vercruysse woont in Schuiferskapelle van 1984 tot 2002. Met eigen financiële middelen laat hij tussen 1997 en 1999 drie kunstwerken in de kerk plaatsen, die er op heden nog steeds zijn te bewonderen. Vooral het monumentale bronzen modern-expressionistisch kruisbeeld met aan één zijde referenties naar zijn eigen leven, en aan de andere kant religieuze

thema's trekt de aandacht. Als eerbetoon wordt in 2021 de wegel naast de voormalige pastorie benoemd tot Pastoor Paul Vercruysse-wegel.

Vliegtuigongeval

In het barre winterweer van januari 1968 is Schuiferskapelle het schouwtoneel van een jammerlijk en uitzonderlijk ongeval. Op het domein van Hoeve Decock stort er in een sneeuwstorm een sportvliegtuigje neer, waarbij beide inzittenden de dood vinden. Merkwaardig is dat er zich een week later een soortgelijk ongeval voordoet in buurgemeente Egem. Daar stort een Canadees legervliegtuigje neer waarbij de twee inzittenden eveneens om het leven komen.

Wat en Wie

Wat is een brugstok, een dosseweg, een ganzebrugge, een uitweg, een vrouwenboom, een steenakker, ... Wie is Nikolaas van Tolentijn, wat is Het Atelier, wat is de Heilig Hartverering, ... Je komt het allemaal te weten via de wandelbrochure of via de QR-codes op de wandelroute.

Bart D'ooghe