

SCHUIFERSKAPELLE OMMEGANK - PLUKWANDELROUTE

SNOEPEN VAN WAT DE NATUUR TE BIEDEN HEEFT

Plukroute = route met fruitbomen en -struiken op openbaar of privé-domein die vrij mogen geplukt worden (de toegelaten plukzones zijn aangeduid)

Deze plukroute kwam mede tot stand met steun van het project Buurten op de Buiten van de Koning Boudewijnstichting.

Lengte: 5,5 km (twee mogelijkheden tot inkorten (2 km en 1 km))

Type wandeling: lusvormig éénrichting (start- en eindpunt: De Breuckplein)

Bewegwijzering en aanduiding plukzones: zeshoekige witte bordjes met groene opdruk

Toegankelijkheid: gedeeltelijk over onverharde wegen (niet geschikt voor rolstoel, wel voor kinderwagens met grote wielen), bij nat weer zijn laarzen aanbevolen

Veiligheid: trage en landelijke wegen, hoofdstraten worden gedwarst bij zebrapad, route is op sommige delen gelijklopend met de rode lus van mountainbikeparcours (MTB) De Akspoel

Moelijkheidsgraad: beginner

Horeca: hoeve-ijs met verbruikszaal (open tijdens seizoen), kinderboerderijtje met verbruikszaal (open op woensdag en zaterdag tijdens schoolvakanties), brasserie, kantine voetbalclub (open tijdens thuismatchen), dorpswinkel/café (eindpunt)

Rustpunten: zitbanken op km 4,6 (met picknickbank) en km 4,9, telkens voorzien van een speelpleintje

De QR-codes verwijzen naar de wegbeschrijving, aangevuld met gedetailleerde historische info m.b.t. de straatnamen of de vermelde locaties.

DE BREUCKPLEIN (01)

Het De Breuckplein is vernoemd naar de voormalige pastoor Adolf De Breuck (° 1841 - +1927), die in functie was in Schuiferskapelle van 1896 tot 1924. Naast het monument ter ere van pastoor De Breuck vinden we op hetzelfde plein ook een Heilig Hartbeeld.

De bouw van de huidige kerk werd voltooid in 1785. Binnen staan twee bronzen beelden en een terracotta beeld van de hand van May Claerhout, geschonken door pastoor Paul Verduyck (° 1927 - +2018), in functie in Schuiferskapelle van 1984 tot 2002. Er is in de kerk ook een 19^{de}-eeuws orgel aanwezig (bouwjaar 1832). De kerk is enkel op afspraak te bezoeken.

Aan de gevelplaat van de kerk hangt een gedenksteen ter herinnering aan gesneuvelde soldaten tijdens W.O. I.

Op de buitenmuren van de kerk zijn 9 keramiekreliëfs ingebouwd voor de ommegang van de heilige Antonius Abt en de heilige Nikolaas van Tolentijn. De eerste is de patroonheilige van de kerk en beschermer van het vee, de tweede wordt aanbeden voor een goede oogst en een gezonde veestapel.



We starten onze wandeling aan de O.L.V.-Geboortekerk, waar er op het De Breuckplein ruim parkeerplaats is en er ook een fietsrek is voorzien. Aan de andere kant van de kerk, langs de tuinmuur van de voormalige meisjesschool/klooster, is er nog meer parkeerplaats. Aan de bushalte is er een tweede fietsrek ter beschikking. Ook vind je er sinds 2009 het enige openbaar toilet van groot-Tielt. Naast het De Breuckplein is er al meteen een omvangrijke in 2021 aangeplante plukzone te vinden.

BRUGSTOKWEGEL (02)

Met “brugstok” wordt verwezen naar een eenvoudige voetbrug over een beek waarop een omheining met stokken was aangebracht.



Met onze rug naar de hoofdingang van de kerk nemen we schuin rechts tegenover ons de Brugstokwegel. De appartementen op de linkse hoek staan op de fundamenten van wat ooit Onder De Toren was, een café met feestzaal die in de wijde omgeving gekend was voor zijn huwelijks- en andere feesten. De Brugstokwegel wordt na 150 m en op het einde van de bebouwing een onverhard pad. Het einde van de wegel brengt ons in de verharde Uitweg die we linksaf nemen.

UITWEG (03) + (04)

Een uitweg tussen landerijen is een algemeen gangbare landelijke term voor het noodzakelijk doorgang verlenen aan iemand.



We passeren de bloemenserres Van Daele die Schuiferskapelle in de lente van bloemen voorziet via het Bebloemingscomité, en volgen de scherpe bocht naar rechts waar de Uitweg tot mei 2021 nog een onverharde weg was. Hier komen we voor de eerste keer op het MTB-parcours De Akspoele. Links hebben we uitzicht op de achterkant van de Steenovenhoeve (04). Ernaast zien we de kippen in vrije uitloop van de familie Verwilt - Van Bruwaene. We wandelen recht naar het huis met huisnummer 16 en volgen het weggetje verder langs de linkerkant van het huis. Links zien we een aanplanting uit 2016 (die geen deel uitmaakt van de plukzones) van niet minder dan 70 fruitbomen door 't West-Vlaamse Hart, de grootste aanplanting ooit door hen verwezenlijkt. Op het einde van het weggetje komen we in een onverharde uitloper van de Dosseweg.



DOSSEWEG (05)

Een dosseweg was de gebruikelijke benaming voor een smalle weg waar enkel een paard door kon (dos/dors = verbastering van het Engelse horse).



Tijdens de lente/zomer kunnen we hier het parcours even verlaten naar rechts om 100 m verder desgewenst een ijsje en een drankje te nuttigen op de weide of in de verbruikszaal van IJspol (huisnummer 15). De ijsjes worden gemaakt met melk van eigen koeien van de familiehoeve. De wandelroute volgt de weg naar links waar we in de geasfalteerde Dosseweg zelf uitkomen. Daar komen we ook op het in 2021 vernieuwde parcours van de Wastinefietsroute (wastine is een oud synoniem voor woeste grond).

Hier zijn we 1 km ver. Wandelaars die een verkorte versie verkiezen, kunnen hier links afslaan en hieronder bij (*) terug inpikken. Zo wordt de wandeling 2 km ingekort, maar weet dat je zo een mooi stukje natuur zal missen.

De normale route gaat rechtdoor, richting hoeve Berkenhof.

VROUWENBOOMSTRAAT (06)

Een “vrouwenboom” is een boom waaraan als oriënteringspunt en gebruikelijke uiting van volksdevotie, een kapelletje met O.L.V.-beeld hing.



Aan hoeve Berkenhof volgen we de weg mee naar links en komen zo in de Vrouwenboomstraat terecht. Die wat kronkelende weg volgen we gedurende zo'n 600 m. Na de eerste flauwe bocht zien we recht voor ons in de verte de spitsen van de Tieltse O.L.V.-kerk en de Sint-Pieterskerk, alsook de 36 m hoge watertoren. Ongeveer halfweg dwarsen we de Kapellebeek. Waar de weg scherp naar rechts draait, volgen wij het onverharde pad rechtdoor, dat deel uitmaakt van de Ganzebruggestraat. We hebben hier ook de gemeentegrens overschreden en bevinden ons nu in Tielt.

GANZEBRUGGESTRAAT (07)



Na 200 m in dit pad nemen we het eveneens onverhard paadje linksaf.

STEENAKKERDREEF (08)



Na 150 m in dit paadje passeren we aan de linkerkant de oprit naar een hoeve. In de barre winter van 1968 stortte hier op het domein van de hoeve een sportvliegtuigje neer. In 2014 waren er plannen om van de hoeve een jeugdherberg te maken, maar die plannen werden in 2015 terug opgeborgen. Wat verder komen we terecht in de Steenakkerwegel.

STEENAKKERWEGEL (09)



Na 270 m in deze wegel, en na een dyslectisch gevoel te hebben gekregen bij het aantreffen van huisnummer 68 tussen de nummers 72 en 74, gaan we alweer linksaf. Daarbij nemen we de oprit naar huisnummer 74, dit is het laatste huis links vóór de Schuiferskapelsesteenweg. We passeren het huis langs de rechterkant en komen zo in de verharde Steenakkerstraat terecht. Hier bevinden we ons op het laagste punt van de wandeling, nl. op 21 m, én terug op Kapels grondgebied.

STEENAKKERSTRAAT (10)

De naam van deze straat en wegel verwijst effectief naar de omliggende akkers die destijds veelvuldig bezaaid waren met stenen.



We wandelen de straat linksop licht naar omhoog, dwarsen nogmaals de Kapellebeek, en na ongeveer 200 m passeren we aan onze rechterkant de restanten van het voormalige en in 1998 door brand verwoeste café-restaurant De Welriekende Dreef. Sinds 2020 is er op het domein een officiële camperparking gevestigd. De weg wordt wat steiler en wat verder komen we voor de tweede maal in de Dosseweg terecht die we rechtsaf nemen. Hier bevinden we ons meteen op het hoogste punt van de wandeling, nl. 30 m.

(*) Wandelaars die de verkorte versie hebben genomen, komen van de andere kant en slaan hier linksaf.

DOSSEWEG (05) + (04)



Wat verder rechts bij huisnummer 28 bevindt zich het voormalige schrijnwerkersatelier waar de Kapelse Rent a Priest-oprichter Bethune in 1992 zijn vieringen is begonnen. Het atelier was de rechtstreekse inspiratie om zijn vereniging “Het Atelier” te noemen. Wat verder links zien we het pad naar de Steenovenhoeve (04), de in 2015 tot evenementenlocatie gerestaureerde hoeve die we eerder op de wandeling al van de andere kant hebben kunnen zien. Rechts kunnen we kinderboerderijtje Nest bezoeken, waar we tijdens de openingsuren in het caféteria terecht kunnen voor een drankje. We wandelen verder in de Dosseweg en passeren een mooi gerestaureerde interbellumvilla. Een goeie 100 m verder nemen we een onverhard paadje linksaf tussen de velden. Recht voor ons zien we de kerktoren van Kapelle.



GROOTE KAPELLEWEGEL (11)



Hier passeren we de bouwgrond die in 2021 door dorpsschool De Dorpsparel werd aangekocht en waar vanaf 2022 les zal gegeven worden in mobiele units. Op het einde van het paadje komen we terecht in de Klokkestraat, onderdeel van de wijk die dezelfde naam draagt, en waarvan de verkaveling gestart is in 2007.

KLOKKESTRAAT (12) + (13)



Aan het rond punt met de O.L.V.-Kapel of Brabanders Kapel (gebouwd in 1930) (13) wandelen we rechtdoor en passeren rechts een weide met fruitbomen (geen onderdeel van de plukzones).



Hier zijn we 4,3 km ver. Indien gewent kan hier 1 km worden ingekort door rechtdoor te wandelen waarna we al na 50 m terug op ons startpunt terecht komen. Weet dat je hiermee wel een mooi stukje Kapelle met diverse steegjes, paadjes en groen zal missen.

Voor de volledige route nemen we net voorbij de weide met fruitbomen een paadje rechtsaf.

PASTOOR PAUL VERCRUYSE-WEGEL (14)

Deze wegel werd in 2021 vernoemd naar de laatste plaatselijke pastoor van Schuiferskapelle.



We passeren rechts de achter- en zijkant van het laatst overgebleven volkscafé De Pluim (gesloten begin de jaren 2000) en komen zo in de hoofdstraat van Schuiferskapelle, de Henri D'hontstraat.

HENRI D'HONTSTRAAT (15)

Deze straat is genoemd naar de onderwijzer die de stuwende kracht was achter de onafhankelijkheid van Schuiferskapelle in 1862.



Hier kunnen we desgewenst het parcours even verlaten naar rechts waar we drie huizen verder brasserie 't Smoefeloarke vinden.

Voor de normale route wandelen we 30 m linksaf in deze straat, passeren de voormalige onderpastorie die pastoor De Breuck nog heeft laten bouwen (huisnummers 19 en 21), en nemen dan het zebrapad.

DRIE WILGEN (16)



Achter het zebrapad ligt opnieuw een paadje dat - in naam althans, want er bevinden zich geen huisnummers - deel uitmaakt van de wijk Drie Wilgen. We volgen het paadje rechtdoor, lopen na een goeie 100 m ook rechtdoor de straat in en komen zo bij de sportterreinen terecht.

GROENZONE DE DRIE WILGEN

Deze multifunctionele groenzone werd in 2017 grondig opgeknapt. Hier zijn er banken om even te verpozen. Links is er het tennisplein/basketbalveld, recht voor ons achter het speelpleintje is het voetbalveld van lokale club De Torenjotters. Op het speelpleintje staat de geboortebom van het jaar 2018 (voor de 11 geboortes tussen 01/09/2017 en 31/08/2018). We nemen het betegeld paadje rechtsaf (het vlonderpad kan ook, beide paadjes komen terug samen aan het bruggetje) en nemen net voor het einde van dit paadje een onverhard wegje naar links. Zo komen we voorbij de achterkant van het doel van het voetbalveld, en draaien daarna aan de corner mee naar links. Pas daarna gaan we onmiddellijk naar rechts en komen we via een betegeld voetpad in de Kronkelbeekstraat terecht, een ander deel van de wijk Drie Wilgen.

KRONKELBEEKSTRAAT (17) + (18)



Even verder volgen we niet de straat, maar dwarsen we het graspleintje aan de linkerkant. Het graspleintje is in 2021 ook een aangeplante plukzone geworden. Hier kunnen we desgewenst ook even verpozen op de vele banken die het pleintje rijk is (we zijn bijna 5 km ver) of we kunnen de kinderen even de vier wat futuristische speeltuigen (of zijn het kunstwerken) laten ontdekken. Aan de overkant van het pleintje gaan we rechtsaf en komen alweer in de Kronkelbeekstraat, die we linksaf nemen. Deze weg loopt dood, vlak voor ons zien we de overgebleven romp van Bal's molen of Kapellemolen (18). We nemen het voetpaadje linksaf - nog steeds Kronkelbeekstraat - dat ons voorbij de kantine van de Torensjotters brengt. Na een tussenpassage in Onder De Toren en een bijhorende naamsverandering zijn de voormalige Bafa Boys hier reeds sinds eind de jaren tachtig gehuisvest.



GROENZONE DE DRIE WILGEN

Links merken we drie jonge krulwilgen, in een subtiele verwijzing naar de naam van de wijk. Op het einde van het betegeld voetpad komen we terug aan een pad langs het voetbalveld dat we rechts opgaan, en op de volgende corner links mee volgen. We passeren de achterkant van het andere doel en na de laatste corner volgen we het pad wat mee naar rechts. Wat verder op onze linkerkant passeren we nu ook terug het tennisplein. Voorbij dit plein en vooraleer het pad terug overgaat in een betegeld voetpad volgen we een weggetje rechtsaf. Via een eveneens betegeld pad komen we aan een zebrapad in de Biermanstraat, die andere hoofdstraat van Schuiferskapelle.

KUIPERSWEGEL (19)



We steken het zebrapad over en komen al meteen in een ander onverhard smal weggetje terecht. We volgen het paadje, en na een scherpe bocht naar links passeren we wat verder aan onze rechterkant een vijvertje. Op het einde van het paadje zien we voor ons terug de kerk waar we de wandeling zijn gestart.

Rechts bevindt er zich nog een kruidenperkje, aangeplant in 2021. Links is sinds 2014 café/winkel 't Een en 't Ander gevestigd in een voormalig bankgebouw annex voormalig kruidenierswinkeltje waar we de o.a. de dranken van Wijngoed Kapelle en van de eveneens lokale punkgroep The Dirty Scums kunnen proeven. De uitbater is een rechtstreekse afstammeling van de broer van de eerder vermelde Henri D'hont.

Auteur: Bart D'ooghe

Versie: 05/06/2021

www.leefbaarschuiferskapelle.be



